

Seniorbladet

Organ för Arbetsmiljöseniorerna, Seniorföreningen vid
Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet.

Nr 2, 2012

Redaktör: Arne Stråby

Kommande aktiviteter inom Arbetsmiljöseniorerna

Besök på Drottningholms slott

Datum: Tisdag 18 september kl 13

Kostnad: 100 kr

Vid båtresa: samling kl 11.45, kostnad 130 kr för enkel resa.

Visning av slottet, som står på listan över våra världsarv.

Anmälan senast den 24 augusti till

Lena Papaioannou,

papaioannou_len@hotmail.com eller telefon
08-730 82 16 eller 073-659 88 35.

Sven-Harrys konstmuseum

Datum: Torsdag 11 oktober kl 13

Kostnad: 150 kr

Byggmästaren Sven-Harry Karlsson har under lång tid byggt upp en stor konstsamling, som nu visas i ett nyöppnat museum vid Vasaparken, Eastmansvägen 10-12.

Anmälan senast den 27 september till

Mudite Hoogland Krasts.

Mudite_hk@hotmail.com eller telefon
08-752 63 34

Höstmöte

Datum: Torsdag 15 november kl 13.

Plats: Arbetsmiljöinspektionen,
Drottningholmsvägen 37, T-bana till
Fridhemsplan.

Förutom mötesförhandlingar kommer från
Arbetsmiljöverket Christina Jonsson och
Ruth Carlsson att berätta om ett regerings-

uppdrag rörande kvinnodominerade arbetsplatser. Eventuellt blir det också något om EU-frågor inom verket.

Anmälan senast den 11 november till Annika Hultin, annika5.hultin@telia.com eller telefon 08-612 41 60.

Ordföranden har ordet

Nu går det mot mörkare tider igen. Vi i styrelsen har under denna regniga sommar försökt snickra ihop ett innehållsrikt program för hösten. Vi hoppas på en god anslutning till de olika aktiviteterna. Jag förstår att det är svårt för Er som bor lite längre bort att komma. Men därför försöker vi att i efterhand ge små referat i Seniorbladet om de olika sammankomsterna, så att alla ska kunna känna sig informerade.

I september ska vi göra en båttur till Drottningholm och få en guidad tur av slottet. Det finns möjlighet att äta/fika på såväl båten som på något café i närheten av slottet.

I oktober beger vi oss till Vasaparken och får se hur Sven-Harry bodde ute på Lidingö. Han har byggt en kopia på sin tidigare bostad i det fina guldhuset, som även inrymmer ett konstmuseum.

I november har vi höstmöte som vanligt med information om aktualiteter inom verket.

Varma hälsningar till er alla.

Annika Hultin

En internationell arena

Den 30 januari gjorde vi ett besök vid Stockholm Waterfront, som då just kunnat fira 1-årsjubileum. Vi var 29 seniorer som tog möjligheten att få se denna, utifrån sett spektakulära, byggnad inifrån. Stockholm har fått en ny stor anläggning med kapacitet för alla typer av sammankomster och evenemang.

I byggnaden finns en större kongresshall för såväl lokala som internationella evenemang. Lokalen har en flexibel utformning som gör att den utnyttjas för allt från utställningar och konserter till bolagsstämmor, internationella kongresser, konferenser etc.



Dessutom finns ett antal små, medelstora och stora mötesrum för alla typer av sammankomster. Kongresskomplexet inrymmer även en större festvåning med plats för upp till 2000 gäster samt ett utbud av restauranger, som förmår att klara tillströmningen vid större evenemang.

I hotelldelen finns 418 rum. Vi fick besöka ett hotellrum i Business Class på 15:e våningen med vacker utsikt mot stadshuset och vattnet nedanför. Stockholm Waterfront ligger granne med Centralstationen som är centrum i trafiknätet. Här möts alla förbindelser: fjärrtåg, regionala och lokala tåg och tunnelbanan.

Eva Greijer

Besök på Dramaten

Arbetsmiljöseniorerna gästade den 22 februari Dramaten och möttes vid entrén av Karin, som skulle ta oss runt bakom kulisserna. Vi startade vår vandring uppe på första raden. Där fick vi lite information om vår nationalteater.



Dramaten grundades av Gustav III, men den nuvarande byggnaden togs i bruk 1908. Mycket resurser lades på utsmyckningen av teatern. Många av dåtidens kända konstnärer som Carl Larsson, Carl Milles, Gustaf Cederström och inte minst Prins Eugen engagerades. Salongen utformades så som brukligt var efter mottot att det är viktigare att synas på teatern än att se teater.

Vi vandrade vidare till marmorfoajén där vi kunde se några av konstverken både på väggar och i taket. Vi gick vidare till Tornrummet, som ursprungligen användes av Dramatens elevskola, men som nu har blivit en scen med 60 platser.

Vår vandring förde oss genom tredje radens bänkar där vi kunde beskåda stora scenen från ovan. En snabb passage genom kontorsdelarna och vi hamnade uppe i kostymförrådet. Där fick vi en liten inblick i hur kläder hanteras för att se lagom slitna eller våta ut. Vi fick även känna på tyngden av ”Drottning Kristinas” klänning. Plaggen återanvänds inte utan säljs vid auktioner.

Avslutningsvis gick vi ner till stora scenen, som just då färdigställdes för kvällens föreställning. Vi fick förstås inte gå in på scenen utan stod i den sidoscen där skådespelarna väntar på sin entré. Av en händelse träffade vi även scenarbetarnas skyddsombud i samband med att vi ställde frågor om järnridån. Teaterns järnridå alltså, inte den som förr gick genom Europa.

Björn Greijer

Årsmöte med föredrag

Arbetsmiljöseniorernas årsmöte hölls den 29 mars i Arbetsmiljöinspektionens lokaler på Drottningholmsvägen. Anslutningen var god och bortåt 40 medlemmar hade mött upp.

Mötesordförande var Larseric Burström, och han slussade igenom det formella rätt snart. Vi har 174 medlemmar, varav ca 70 utanför Stor-Stockholm. Ekonomin är god och ansvarsfrihet var en självklarhet.

Till ny ordförande valdes Annika Hultin. Som nya ledamöter i styrelsen valdes Göran Dalin och Björn Andersson. Avgående ledamöter avtackades med blommor, särskilt då Eva Greijer som avgående ordförande.

Arbetsmiljöseniorerna firar 25-årsjubileum i år och firar detta med en resa till Riga den 8-11 maj. För att hålla nere kostnaden med denna subventionerar föreningen den med 500 kr per deltagare. Vid årsmötet nu delade man ut planterade minipåskliljor till dem som var närvarande men som inte ska följa med på resan.

Efter detta vidtog programpunkten lunchmacka med dryck och så kaffe och kaka, ett mycket populärt inslag i årsmötet.

Därefter var det tid för två föredrag. Först ut var Per Nylén, som är docent i industriell arbetsvetenskap. Han talade om ljus och det åldrande ögats behov av dagsljus, nattmörker och konstgjord belysning.



Nyléns föredrag hade förstås ett särskilt intressant ämne för oss som är lite äldre, och det gav upphov till några frågor.

Sista punkt var ett anförande av Morgan Olofsson, som många av oss känner till från hans långa tid vid Sveriges Television, där han senast var programledare och sedan chef för Rapport.



Nu är Morgan vid Arbetsmiljöverket som avdelningschef för Kommunikation, som det heter i organisationsplanen.

Informationschef kan man också säga. Han höll ett stimulerande anförande och lade ut verkets planer och sätt att arbeta med information.

Arne Stråby

Arbetsmiljöseniorerna drog västerut

För tredje året i rad åkte vi med Pontus Dahlstrand på en guidad busstur. Det var den 18 april, och vi for över Kungsholmen och fick lära oss att stadstullen en gång låg vid korsningen Fleminggatan/S:t Eriksgatan. Sen fortsatte vi över Tranebergsbron och gjorde en sväng upp mot Tranebergs idrottsplats, där en del matcher i olympisk fotboll spelades 1912. Vi passerade Ulvsunda slott på framsidan, mellan slottet och vattnet.



Turen gick vidare ut mot Bromma kyrka, en försvarskyrka, som uppfördes på 1100-talet och räknas som Stockholm äldsta byggnad. I Norra Ängby såg vi små HSB-radhus från 30-talet och därefter var det dags för Blackeberg, en något modernare stadsdel, 50-tal. Invid Blackebergs sjukhem ligger det Ljunglöfska slottet, uppfört av ”snuskungen” Knut Ljunglöf, känd för sin ”Ljunglöfs Ettan”.



På vägen mot Södra Ängby passerade vi Stora Mossen, som dikades ut och gav plats för ett kolonistugeområde. Längs utmed Ålstensgatan ligger de radhus där Per-Albin Hansson en gång bodde. Som statsminister fick han privilegiet att göra en liten utbyggnad på sitt gavelradhus. Vi passerade även de Engelska radhusen invid Alléplan.

Rundturen avslutades med en runda ut mot Stora Essingen och sedan Lilla Essingen. Lilla E var en gång Sveriges mest tätbefolkade ö. Den kom senare att domineras av Primus och AB Lux (Elektrolux) fabriker. Dessa har till större delen ersatts av bostäder

Björn Greijer

Extrablad om Rigaresan

Vår jubileumsresa till Riga genomfördes till allmän belåtenhet för att inte säga entusiasm. Det var ett ovanligt lyckat arrangemang, och vi är stort tack skyldiga Eva Greijer och Mudite Hoogland Krasts för detta. Men upplevelser och intryck därifrån ryms inte i detta blad, så vi har gjort ett särskilt Seniorblad om Riga.

Jag vill gärna här överlämna till dem några vackra blommor, som jag köpte av den här kvinnan vid den fantastiska blomstermarknaden i Riga. Blommorna i originalet har vissnat för länge sedan, men kopian består...

Arne Stråby

