

Seniorbladet

Organ för Arbetsmiljöseniorerna, Seniorföreningen vid
Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet

Nr 1, 2012

Redaktör: Arne Stråby och Björn Greijer

Kommande aktiviteter inom Arbetsmiljöseniorerna

Stockholm Waterfront

Datum: Måndag den 30 januari kl. 13.00

Samling: Klarabergsgatan; Besöksadress:
Nils Ericsons Plan 4.

Stockholm Waterfront, även kallat *Klara Hotell och Konferens*, är en byggnad för kontor, kongressverksamhet och hotell vid Klarabergsviadukten i centrala Stockholm.

Anmälan senast tisdagen den 24 januari till Sonja Amundsson

tel: 08-27 23 72 / 070-387 23 72 eller

e-post: sonjaamundsson@hotmail.com

Dramaten bakom kulisserna

Datum: Onsdag 22 februari kl. 15.30
(OBS tiden!)

Dramatenhuset erbjuder en sällsam jugendmiljö med en unik samling konstverk av några av de mest kända svenska konstnärerna från sekelskiftet.

Anmälan senast söndagen den 12 februari till Lena Papaioannou

tel: 08-730 22 16 / 073-659 88 35

Årsmöte

Datum: Torsdag 29 mars, kl 11.00

Arbetsmiljöinspektionen, Drottningholmsvägen 37, **T-bana** Fridhemsplan.

Anmälan senast söndagen den 25 mars

till Eva Greijer tel: 018-55 15 33 eller

e-post: eva.greijer@bredband.net

Busstur i Västerort

Datum: Onsdag den 18 april, start kl 13.00

Kostnad: 150 kronor

Vi samlas kl. 12.45 vid Vasagatan mitt emot Centralen och åker sedan västerut mot Essinge, Bromma och Blackeberg för att se Elextrolux, Primusverken, 1930-talets smalhus i Traneberg, småstugor i Norra Ängby mm.

Anmälan senast torsdagen den 12 april till

Björn Greijer, tel: 018- 55 15 33 eller

e-post: bjorn.greijer@bredband.net

JUBILEUMSRESA 2012 till RIGA

Tänka rätt är stort, men skriva fel är mänskligt (en liten travestering av Thomas Thorilds berömda devis, skriven med gyllene bokstäver i sten ovanför ingången till aulan på Uppsala universitet). I ingressen till intresseanmälan hade ett lite fel insmugit sig (Tallinn i stället för RIGA). Men den **8 maj 2012** kl 17 är det tänkt att ett antal glada Arbetsmiljöseniorer lämnar Frihamnen i Stockholm och kryssar till RIGA. Ombord på båten har vi tillgång till ett konferensrum, där vi kan samlas, ta en kopp kaffe och få höra lite om Lettland och Riga av Mudite som ju har sina rötter i Lettland. Vi kan också få tips på egna aktiviteter, för de som stannar och övernattar på hotell och vill se mer av RIGA!. T ex museer värda att besöka, opera- och musikunderhållning mm.

Eva Greijer

Ordförande

Pythagoras Industri- museum i Norrtälje

Sommaren såg ut att vilja göra sorti och regnet föll över Norrtälje. Det var den 8:e dagen i september månad. Ett dussin av Seniorföreningens medlemmar hade letat sig fram till Norrtälje och till stadens industriminne – Pythagoras. På fabriksgården möttes vi av Mona Wahlgren, som välkomnade oss och därefter tog oss med på en vandring i den gamla fabriken.

Fabriken skulle jämnas med marken, men tre män ansåg att detta var värt att spara för eftervärlden. Med en intensiv kampanj kunde fabriken återköpas från det byggföretag som stod i begrepp att riva byggnaderna. Det var början till detta museum.



Pythagoras Motorfabrik startade som en mekanisk verkstad vid förra sekelskiftet. Ägarens hustru ansåg att en kraftfull motor skulle hjälpa bönder och fiskare i skärgården. Därför startades tillverkningen av tändkulemotorer i stället för den tänkta biltillverkningen.

Vi guidades runt i fabriken och fick både se och höra en tändkulemotor i drift. Vi tittade på de olika maskinerna som drevs av remdrift från en central motor. En kuriositet får man väl kalla den tändkulemotor som fick gå dygnet runt för att driva en elgenerator. På dagarna försåg den fabriken med el, och på

kvällar och nätter gick strömmen till Norrtälje stad.

Avslutningsvis tittade vi även in i vaktmästarbostaden där vi kunde se en typisk arbetarbostad, som den såg ut på 1940-talet.

Björn Greijer

Östasiatiska museet med Japanutställningen

Den 11 oktober samlades Seniorföreningen i receptionen till Östasiatiska museet där Petra Holmberg tog emot oss. Vi fick en kort presentation av museet och utställningen innan vi förflyttade oss upp till den japanska delen av museet. Ovanför trappan möttes vi av Haniwa, en gravfigurin, som troligen härrör från 500-talet.



Resten av utställningen visade mest föremål från Edo-perioden dvs. tiden mellan 1600- och 1800-tal. I en monter fanns en samurajrustning och mittemot kunde vi se ett antal svärd. Framförallt fanns det många små föremål.

Vi fick lära oss lite om hur det japanska samhället delades upp i de olika klasserna: samurajer, bönder, hantverkare och köpmän. Samurajerna var de som styrde landet och därför stod högst i rang. Köpmännen som inte producerade något stod längst ned av dessa fyra.

Vi fick också en inblick i den japanska klädedräkten, kimonon och vilka material den tillverkades av. Naturligtvis berördes också geishan, vars liv inte var fullt så romantiskt som många föreställer sig. Bland de olika föremålen fanns många bruksföremål, som teskålar, medicinburkar och annat. Vi såg också sådant som hade anknytning till svensk kontakt med Japan.



Efter den guidade turen fanns det möjlighet att själv gå runt och titta, vilket utnyttjades av flera av Seniorgänget eftersom det fanns mycket sevärt.

Björn Greijer

Höstmöte hos Stockholmsdistriktet

Arbetsmiljöseniorerna höll sitt höstmöte den 10 november. Det var i Arbetsmiljöinspektionens lokaler vid Drottningholmsvägen. Mötet hade samlat ett 30-tal medlemmar.

Mötet öppnades av Eva Greijer som hälsade oss välkomna. Kassören Ulf Palmqvist redogjorde för det ekonomiska läget, som är tämligen gott.

Därefter diskuterades det kommande årets verksamhet. Hittills planerade träffar under våren är besök vid Stockholm Water Front, ett besök bakom kulisserna på Dramaten, årsmöte i mars och så en rundtur med buss, en uppföljning av tidigare populära turer.

Därefter presenterade Mudite Hoogland Krasts vårens stora begivenhet, en resa över Östersjön till Riga. Föreningen har 25-årsjubileum 2012, och det kan motivera en lite längre resa än vi har haft förut.

Resan blir med båt, och två alternativ är tänkbara: Kryssning med landstigning och sex timmars uppehåll med sightseeing i Riga, eller förlängning med en dag till och övernattning på hotell i Riga. En första sondering av intresset visade att många kan tänka sig att delta. Det kan säkert bli en trevlig resa.

Föreningen bjöd sedan på kaffe och goda bullar, som vi kunde avnjuta under trivsamt samspråk.



Från Arbetsmiljöinspektionen medverkade Boel Callenbo, som är chef för Arbetsmiljöinspektionen Mitt, som torde vara en utvidgning av det som förr hette YI:s Stockholmsdistrikt. Hon visade bilder och berättade om inspektionsverksamhet, beslutsprocess, kommande tillsynsaktiviteter, regelarbete och mycket annat.

Arne Stråby

Vi fyller 25 år

Arbetsmiljöseniorerna fyller 25 år i år. Det duger gott som ursäkt för att kasta lite blickar tillbaka. Jag är en arkivmänniska, jag skulle gärna läsa de första protokollen och se hur det gick till när man bildade en förening för oss pensionärer vid Arbetarskyddsverket. Ja, det hette så då, och där ingick även forskare som arbetsmedicinska avdelningen.

Men tyvärr tycks de protokollen inte finnas kvar. Vi har flyttat ur verkets lokaler i Västra Skogen. En olycka händer så lätt... eller finns de trots allt kvar i någon glömd pärm?

Nå, jag kan kasta blickar tillbaka ändå. Jag började på verket 1974. Då höll vi till på ett par ställen, på Wennerbergsgatan och på Rålambsvägen. Det senare var min arbetsplats, ett avlångt trähus, närmast en barack. Konsumentinstitutet och dessförinnan möjligen Bränslekommissionen hade varit där förut. Numera är huset rivet sedan länge.

Arbetsmedicinarna höll också till på flera ställen, främst i Solna.

Det var egentligen silikosrisk och kvartsdamm jag skulle arbeta med, men det blev snart ett par stora arbetsmiljöalarm som tog över. Det var vinylklorid, en nyupptäckt cancerrisk, och så det stora asbestlarmet, som berörde många fler.



Detta var intressant för massmedia. Det blev en debatt om arbetsmiljön. Vi hamnade på löpsedlar och i reportage på flera sidor, vi fick tala med journalister ofta, och vi blev ibland lite hudflängda.



En effekt blev att vi fick ökade anslag och kunde anställa fler, särskilt på den kemiska sidan. Yrkesinspektionen hade nu 19 distrikt. Och så äntligen fick vi lokalfrågan löst och kunde flytta in i ett nytt och rymligt hus med kontorsrum, laboratorier och stor försökshall i Västra Skogen, Solna. Jag kan visa en bild från invigningen, då arbetsmarknadsminister Rolf Wirthén talade.



Åren gick och det hände mycket inom verket. Man bytte namn till Arbetsmiljöverket, och Yrkesinspektionen blev Arbetsmiljöinspektionen. Forskningsavdelningen bröts ut och blev fristående. Men inom Arbetsmiljöseniorerna håller vi fortfarande ihop, låt oss fortsätta med det!

Arne Stråby